

"ER IS HIER ALTIJD
LEVEN IN DE BROUWERIJ"

"HET LEVEN IN KEYSERINNEDAEL IS
AANGENAAM EN VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN"

03-2017



KEYSERINNEDAEL



“WE ZIJN VOORTDUREND OP ZOEK
NAAR KLEINE GELUKSMOMENTJES”

voel je welkom in Keyserinnedael: Samen beleef je meer



Wie Keyserinnedael bezoekt, kan voor het woonzorggedeelte naar rechts lopen en vindt aan de linkerhand het Klaverblad, onze gloednieuwe ontmoetingsruimte. Wat het doel van je bezoek ook is, de kans is groot dat je even een wow-gevoel ervaart. Ik hoor het iedere keer weer van nieuwe gasten: onze woonzorglocatie maakt indruk, zeker na de laatste grootste verbouwing.

Wat bij binnenkomst direct opvalt, is de mooie binnentuin met onze vijver. Direct erachter kan niemand om de prachtige foto van de Peel heen. Een paar meter verder kijk je zo de tuin in; vanuit hun afgezette deel kijken grote knuffelkippen nieuwsgierig terug.

We zitten midden in de stad, op slechts 250 meter van de Helmondse winkelstraten, maar dat merk je hier aan niets. Het is lekker rustig in Keyserinnedael – behalve als we bezig zijn met onze activiteiten, natuurlijk! Regelmatig schuiven we onze meubels aan de kant en maken we plezier met bewoners én bezoekers uit de omgeving.

In Keyserinnedael wonen mensen met dementie en mensen met een lichamelijke handicap. Zelfstandig wonen is voor al deze mensen helaas niet meer mogelijk. Samen doen we er iedere dag alles aan om een zo goed mogelijk alternatief te bieden. En binnen dat leven op onze locatie, is het Klaverblad de grote spil. Waar het leeft, waar iedereen het fijn heeft, waar de wereld naar binnen komt en waar we samen meer beleven. Want uit dat gezamenlijke halen we onze energie. Iemand die meebeweegt met de accordeonmuziek, met daarbij een grote glimlach en glinsterende ogen. Daar doen we het voor. We zijn voortdurend op zoek naar dat soort geluksmomentjes. Voel je welkom in Keyserinnedael!

Kim Bombeek
Locatiecoördinator Keyserinnedael

WE MAKEN PLEZIER MET
BEWONERS ÉN BEZOEKERS
UIT DE OMGEVING



"ER IS HIER LEVEN
IN DE BROUWERIJ!"

Keyserinnedael toen en nu

Midden jaren 80 werd het fabriekscomplex Diddens en Van Asten gesloopt. Waar ooit Helmondse wevers prachtige stoffen maakten, werd een verpleeghuis ontwikkeld. De oplevering was in 1988; in april van dat jaar werd de opening verzorgd door niemand minder dan prinses Margriet. Sindsdien is Keyserinnedael een begrip in de stad. Een thuis voor 110 ouderen dat nóg mooier gelegen is sinds de gebouwen van Obragas plaatsmaakten voor een uitgestrekt stadspark en het kanaal steeds vaker wordt benut. De pakjesboot van Sinterklaas, de Drakenbootrace, reuring bij de pannenkoekenboot: de bewoners genieten ervan. Leven in de brouwerij!

Spiegel van de wijk

Ook bij de opening was Keyserinnedael al bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Verder is weinig meer zoals toen. Van het verpleeghuis zoals we dat vroeger kenden, is geen sprake meer. Keyserinnedael staat midden in de samenleving; het leven gaat hier door, ook al gaat het onze bewoners wat minder makkelijk af dan vroeger. Senioren worden altijd geassocieerd met de kleur grijs, maar samen zorgen we voor nog heel wat kleur. En dan echt sámen, want de deuren staan wijd open voor de hele samenleving. Mensen uit de wijk zijn welkom om mee te doen aan de activiteiten in onze ontmoetingsruimte. Veel van onze buurtgenoten hebben baat bij gezelschap binnen onze muren, en de gezellige mix van mensen doet ook onze bewoners veel goed. Een win-winsituatie!



Eigentijds wonen

In 2014 is Keyserinnedael ingrijpend verbouwd. Ontmoetingsruimte het Klaverblad is een sfeervolle ruimte geworden. Daarnaast zijn het wooncomfort en de privacy verhoogd waarbij er ruimte is ontstaan voor éénpersoonskamers, betere sanitaire voorzieningen en groepswoonings met woonkeukens. Bewoners hebben allemaal een eigen plekje, met vertrouwde meubeltjes en alle rust wanneer daar behoefte aan is. Ons woonzorgcentrum is klaar voor de toekomst!

"KEYSERINNEAEL BETEKENT
GOED WONEN, MAAR VOORAL
OOK VEEL VERTIER"



er is altijd iets te doen in het Klaverblad

De ruimte met al zijn erkers heeft er inderdaad wat van weg: een klaverblad. Een grote zaal waar wel honderd mensen kunnen genieten van activiteiten als muziek, spelletjes en een orkest, maar waar je op andere momenten in alle rust kunt genieten van elkaars gezelschap, onder het genot van een kopje koffie met gebak, een lunchgerecht of een borreltje met een snackgarnituur. We zien het iedere dag: mensen leven op van al het leven in het Klaverblad.



Een heel gevarieerd programma

Iedere week wordt er in Keyserinnedael een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden, gratis of tegen een kleine vergoeding. Ze zijn in eerste instantie bedoeld voor onze bewoners, maar ook familieleden en senioren uit de omgeving zijn van harte welkom. We hebben onder meer een restaurantavond, een succesnummer waarbij we de seizoenen volgen. In de lente asperges, in de zomer een lekkere barbecue en een braderie, en ga zo maar door. De woensdagavonden staan ook in het teken van samen eten: dan hebben we onze frietavond - altijd erg gezellig. Maar de activiteitenkalender laat zien dat er veel meer te doen is. Van een dansavond met live muziek tot brei-ochtenden, van liederentafel en schildermiddag tot sjoelcompetitie en een bezoek van de hondenaiclub. De bekende feestdagen worden ook hier gevierd. We verzinnen iedere keer weer iets nieuws. Neem Leut met Taart, waarbij we samen met bewoners taarten hebben gebakken. Wat hebben ze ervan genoten! Keyserinnedael betekent goed wonen, maar vooral ook veel vertier en blijven genieten van het leven.

Iedere dag welkom

Zomaar een dag in het Klaverblad. Twee mannen spelen aan de biljarttafel, bij de grote televisie kijken enkele bewoners naar de Tour de France. Anderen lezen kranten en tijdschriften en er zijn ook families en vrienden op bezoek. In een deel van de zaal wordt een verjaardag gevierd. Met de roomdividers (rijdende kastjes) is die ruimte mooi afgeschermd en de familie maakt er gratis gebruik van! De verjaardag kan compleet door ons verzorgd worden, met lekkernijen als bitterballen en petit fours.

Onze multifunctionele ruimte biedt zoveel mogelijkheden. Dat merken gelukkig steeds meer mensen. Zo wordt de wijkloopavond vaak bij ons georganiseerd. Er zijn in de nabije omgeving genoeg mensen die behoefte hebben aan wat meer contact met anderen. Op zo'n avond zijn ze bij ons enorm welkom. En op de andere dagen ook, overigens.

“VEEL BEWONERS ZIJN ECHTE HELMONDERS, MAAR WE HEBBEN OOK GENOEG MENSEN UIT DE REGIO”



Tijdelijke bewoners

In de crisisopvang wonen mensen die tijdelijk in een onhoudbare situatie terecht zijn gekomen en acuut moet worden opgenomen; ze zijn maximaal drie maanden bij ons. Verder worden hier complexe klachten in kaart gebracht van mensen waarvan er een sterk vermoeden is van dementie. Daarnaast verblijven er mensen die kortdurend revalideren. Ze zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar kunnen om welke reden dan ook niet direct terug naar huis. Keyserinnedael heeft ook een groepswooning die speciaal is gericht op revalidatie van mensen met dementie of andere cognitieve problemen. Deze vorm van revalidatie is vrij uniek in de regio.



onze bewoners

In Keyserinnedael wonen 110 ouderen. Ze kunnen helaas niet meer zelfstandig wonen vanwege dementie of een lichamelijke aandoening. Veel bewoners zijn echte Helmonders, maar we hebben ook genoeg mensen uit de regio. Ze kiezen bewust voor de voordelen van onze locatie of hebben bijvoorbeeld familieleden in deze stad wonen. Hoewel we steeds meer de omgeving betrekken bij het leven binnen Keyserinnedael, staan de bewoners bij ons natuurlijk altijd voorop. Het gaat ons om hun laatste levensjaren, die wij samen zo waardevol mogelijk willen maken.

Dementie

Tachtig bewoners hebben een vorm van dementie. We kennen vier gradaties en onze deuren staan open voor cliënten in iedere fase. Sommigen bewoners zijn licht dementerend; met hen kun je nog heel goed een gesprek voeren. Anderen zijn in een situatie waardoor ze wat meer zorg nodig hebben. Er zijn acht woongroepen van tien bewoners. Mensen delen een grote woonkamer en hebben allemaal een eigen slaap- en badkamer. Daarnaast zijn er vier mooie, moderne woonkeukens die elk door twee woongroepen worden gebruikt. Uniek aan Keyserinnedael, is de bewegingsvrijheid voor alle bewoners. Niemand is hier beperkt tot zijn of haar woongroep. Alle bewoners kunnen vrij voortbewegen binnen de hele woonzorglocatie. Hierdoor kunnen zij veel zien en horen, en kunnen we een praatje met ze maken. Een detectiesysteem zorgt ervoor dat zij niet ongemerkt het pand kunnen verlaten: een veilig idee!

Lichamelijke beperking

Dertig bewoners hebben een zogeheten somatische aandoening. Ze zijn geestelijk in orde, maar ondervinden hinder van lichamelijke aard. Bij Keyserinnedael ontvangen ze alle zorg die ze nodig hebben.

“WONEN IN KEYSERINNEDAEI BETEKEN
DAT JE ALLE DENKBARE ZORG EN
VOORZIENINGEN ALTIJD IN DE
BUURT HEBT.”



onze woningen

Bij ons voelen bewoners zich thuis. Dat vinden we belangrijk: je moet je fijn voelen, veilig en comfortabel. Voor alle verschillende bewoners bieden we een passend thuis. Wonen in Keyserinnedael betekent dat je alle denkbare zorg en voorzieningen altijd in de buurt hebt.

Wonen in groepen

Op de groepswoonings heeft iedereen een eigen slaapkamer met tillift en een eigen badkamer. We vinden het erg belangrijk dat we iedereen een eigen omgeving bieden, met plek genoeg voor eigen meubels en herinneringen. De ruimtes die bewoners delen met anderen, de grote huiskamer en de woonkeuken, zijn gezellig en warm aangekleed. Er zijn moderne elementen zoals een flatscreen en een iPad voor de geheugenspelletjes, maar ook veel nostalgische meubels zoals een grote staande klok en een oude radio. Er hangen mooie schilderijen aan de muren. Voor iedere woongroep is er een vertrouwd team van deskundige, betrokken medewerkers. Centraal staat, iedere dag weer, het welbevinden van onze bewoners. En een fijne tijd hebben we vooral samen. Dat begint al met het gezamenlijke ontbijt aan de keukentafel; niet anders dan vroeger, in het gewone gezinsleven.



Samen eten

De appartementen en gedeelde ruimtes van onze dertig bewoners met een lichamelijke aandoening, liggen in een ring. Iedereen heeft een eigen slaapkamer. Woon- en badkamers worden gedeeld. De menu's worden bij Keyserinnedael samengesteld door voedingsexperts. Kleurrijke en voedingsrijke maaltijden, drie keer per dag. Wie woont in Keyserinnedael, hoeft zich om veel zaken geen zorgen meer te maken – wij regelen het.

Ook in dit deel van Keyserinnedael is veel leven; op de begane grond is het Binnenhof, met onder meer een kinderdagverblijf. Ook Bundel Zorg huurt hier een ruimte; onder hun begeleiding zijn hier trajecten met autistische jongeren waar ook Keyserinnedael wel bij vaart. Dit soort samenwerkingen koesteren we!



bij ons is veel mogelijk!

We hebben onze bewoners ontzettend veel te bieden: bij ons is veel mogelijk. Het leven in Keyserinnedael is aangenaam en van alle gemakken voorzien. Wil je meer weten? Neem gerust even contact met ons op, of beter nog: loop even binnen!

Het gebouw is van alle gemakken voorzien

Bij binnenkomst valt het Klaverblad direct op, maar ook om de binnentuin kan niemand heen. In de directe nabijheid is het stiltecentrum, een kapelletje waar je je even terug kunt trekken. Aan de muren in de hal hangen prachtige Helmondse foto's; de fotoclub heeft hier een wisselende tentoonstelling. Wie even doorloopt, waant zich plotseling op een Frans marktplein. De diverse afdelingen voor bewoners liggen hier als een waaier omheen. Met veel zorg is hier een prachtige ruimte gecreëerd. En over een markt gesproken: op een deel van de muur is een prachtige schildering van de hoek Markt-Veestraat in vroeger tijden. Herkenbaar voor onze bewoners, maar zeker ook genieten voor jongere bezoekers! Uniek is hier ook onze mini-bioscoop waar we regelmatig mooie films draaien.

In de nabijheid van al dit moois, ligt dagbehandeling de Wingerd. Hier komen mensen die nog thuis wonen, maar overdag van ons een gevarieerd programma van activiteiten aangereikt krijgen. Zo worden de mantelzorgers ontlast. Er is ook een dagbehandelingsruimte aan de andere kant van het gebouw, bij de bewoners met lichamelijke ongemakken; die heet de Coppel.

Bij lekker weer gaan de deuren open, we hebben een mooi aangelegde binnentuin. Lekker in de zon, of beschermt onder het prieel. We hebben knuffelkippen die je achter de afrastering lekker ziet rondscharrelen, maar ook een vijver en genoeg ruimte voor bloemen, planten en moestuintjes.



"BIJ LEKKER WEER GAAN DE DEUREN
OPEN, WE HEBBEN EEN MOOI
AANGELEGDE BINNENTUIN"

“LOOP EENS BINNEN EN PROEF
DE SFEER HIER IN KEYSERINNEDAEL”

Ons servicepakket

Bewoners van Keyserinnedael nemen een totaalpakket aan service en zorg af. Hierbij inbegrepen zit onder meer personalarmering, verschillende ontspanningsactiviteiten, bedlinnen, drie maaltijden per dag en schoonmaak door Zorgboog Schoon. Voor vriendelijke prijzen zijn aanvullende diensten mogelijk; zo kunnen we kleding wassen en hebben we een kapsalon in huis. We kunnen hier echt alles regelen.

De juiste zorg, altijd in de buurt

Je bent altijd verzekerd van goede zorg in je nabijheid. Wij verhuren intern ruimtes aan Zorgboog in Balans, een behandelcentrum dat zorgt voor zorg, behandeling en begeleiding. Er zijn specialisten op gebieden als ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, ouderengeneeskunde en psychologie. Altijd in de buurt! Er is een prachtige zaal ingericht als sport- en gymcentrum. Hier blijven mensen in beweging. De ruimte is multifunctioneel; er worden bijvoorbeeld ook yogalessen gegeven, en zwangerschapsgym. En dan hebben we ook nog de Thuiszorgwinkel, waar mensen komen die in de thuissituatie verpleeg- of hulpmiddelen nodig hebben. Het assortiment is groot en bezoekers kunnen er terecht voor bijvoorbeeld het aanmeten van steunkousen.



wees welkom

Als locatiecoördinator ben ik vooral een netwerker. De bewoners van Keyserinnedael zijn het allerbelangrijkst voor mij, maar hun tijd bij ons kunnen we een stuk fijner maken als we voortdurend ook buiten de deur blijven kijken. Daarom zoek ik voortdurend naar verbindingen. Kent de wijkverpleegkundige of de wijkagent nog iemand die wel wat gezelschap kan gebruiken in het Klaverblad? Kunnen die optredende zusjes ook niet een keer bij ons komen zingen? Kan die stichting niet een verhoging in onze voortuin plaatsen, zodat onze bewoners vanaf een eretribune mee kunnen genieten van het spektakel op het kanaal? Wil de gemeente niet nog eens aan onze doelgroep denken, bij het ontwerp van het grote park naast onze locatie?

En ga zo maar door: we zijn nooit klaar. Goed wonen en goede zorg is enorm belangrijk, maar net zo belangrijk is het leven daaromheen. Ik liep laatst een woongroep binnen en een vrouw tikte op mijn schouder. Ze dementeert, woont al eventjes bij ons. Ze glunderde toen ik haar in de ogen keek: ze wist niet precies wie ik was, maar ze associeerde mij met de lol die ze heeft bij de dansmiddag die we vaak organiseren. Zo'n eervolle blik, daar word ik erg gelukkig van. Daar doen we het voor.

Als je niet uitkijkt, worden mensen passief. Hier blijven we bezig. Hier vraagt men mij regelmatig: is er nog iets te doen? Als ik ze dan zie genieten bij ons in het Klaverblad, denk ik: we doen het goed samen. Waarbij ik onze vrijwilligers erg dankbaar ben, maar ik noem ook de verzorging en mensen van de catering. Net als ik beseffen zij allemaal: deze kwetsbare mensen doen er nog toe.

Ik haal mijn energie niet uit cijfers, uit statistieken, uit administratie. Samen genieten met de mensen, dat staat hier voorop. Niet voor niets: samen beleef je meer.

De koffie staat klaar. Je vindt Keyserinnedael op de Kanaaldijk Noordoost 70 in Helmond. Bel me even, dan maak ik tijd voor je vrij. Ons telefoonnummer is 0492-348342.

Kim Bombeeck
Locatiecoördinator Keyserinnedael